

Stichting Wanroijs Actie Comité

# Jaarverslag 2012





---

# Inhoudsopgave

<b>1.</b>	<b>Voorwoord</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Samenstelling</b>	<b>5</b>
2.1	Inrichting van de Stichting	5
2.1.1	Ledenlijst op 31 december 2012	6
2.1.2	Communicatie	7
<b>3.</b>	<b>Vergaderingen</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>Activiteiten</b>	<b>9</b>
4.1	Activiteitenkalender	9
4.2	Onderscheiding	9
4.3	Koninginnedag	9
4.4	Kinder-Vakantie-Pretdagen	17
4.5	WAC-dag	27
4.5.1	WAC-dag bestuursleden	27
4.5.2	WAC-dag ereleden	27
4.6	Halloween	28
4.7	Sinterklaas	31
4.8	Kerstattentie	34
<b>5.</b>	<b>Vaststelling</b>	<b>35</b>

*Foto voorzijde:*

*Sinterklaas en Zwarte Piet in de koets tijdens een onverwacht bijzondere intocht op 25 november 2012.*

# 1. Voorwoord

Namens het bestuur van het Wanroijs Actie Comité wil ik iedereen van harte uitnodigen om het jaarverslag door te lezen.

Het was een jaar waarin we Hanneke van Dommelen en Judith Klomp en hun partners konden feliciteren met de geboortes van respectievelijk zoon Guus en dochter Liz. Maar het was ook een jaar waarin we helaas afscheid hebben moeten nemen van enkele WAC-bestuursleden.

Zo hebben Tonnie Albers en Trudie Claassen afscheid genomen van het WAC om zich meer op hun werk en hobby's toe te kunnen leggen. Ook hebben we afscheid moeten nemen van Judith Klomp, omdat zij niet meer woonachtig is in één van de kernen Wanroij of Landhorst. Helaas hebben ook Gerwin Arts en Niek Geene afscheid genomen van het WAC, zij waren nog maar kort WAC-bestuurslid. Gerwin is ook buiten de dorpskernen Wanroij en Landhorst gaan wonen en Niek had het te druk met andere werkzaamheden en kon dit niet combineren met het WAC.

De commissie 'Nieuwe leden' kon hierdoor weer volop aan de slag. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag zijn dan ook alweer twee nieuwe bestuursleden gevonden, maar het WAC blijft uiteraard nog steeds op zoek naar meer geschikte kandidaten.

Uiteraard hebben we afgelopen jaar weer de activiteiten georganiseerd die u van ons gewend bent zoals de Kinder-Vakantie-Pretdagen, Halloween, de intocht van Sint Nicolaas, de Koninginnefietstocht en de Oranje Games.

Ook dit jaar heeft het WAC weer vele Landhorstse en Wanroijse verenigingen ondersteund. Totaal werd er voor een bedrag van € 7.300,00 uitgekeerd in de vorm van fondsen en subsidies.



Dit geld is onder andere gegaan naar:

- Stichting JOE
- 'De Karekieten'
- 'De Raggebende'
- Schoolcarnaval basisscholen 'De Vlieger' en 'De Hinkstap'
- DJ Dance Party 44 jaar jeugdcarnaval 'Het Paddenriek'
- NSA pilot project HWW en 'Yama Arashi'
- 100-jarig jubileum Muziekvereniging 'St. Jan'

- Open podium 'Wanroijs Gedoe'
- Dienstenveiling 'Ajola' / Stg. LOL
- 'Dag voor onze Kay'
- Dorpsquiz Landhorst
- Kermis Landhorst
- Feestverlichting Wanroij

Bovendien hebben verschillende andere organisaties ook een bijdrage van het WAC mogen ontvangen.

Tenslotte wil ik iedereen die, op wat voor manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid van de kernen Wanroij en Landhorst, door het organiseren of ondersteunen van sociale of culturele activiteiten hartelijk danken voor hun inzet.

Ik wens iedereen veel leesplezier bij het lezen van het jaarverslag 2012. Aanvullende informatie en foto's zijn te vinden op [www.wac.nu](http://www.wac.nu).

De voorzitter,  
Wim Theuws

---

## **2. Samenstelling**

### **2.1. Inrichting van de Stichting**

De stichting bestond gedurende 2012 uit zestien bestuursleden en vier ereleden. De bestuursleden vormen samen het Algemeen Bestuur.

In de Algemene Vergadering van 10 september 2012 namen echter vijf bestuursleden afscheid van de stichting. Trudie Claassen en Tonnie Albers trokken zich terug na respectievelijk 10 en 19 jaar bestuurslid te zijn geweest, terwijl Niek Geene wegens te drukke werkzaamheden na een jaar bestuurslidmaatschap aftrad. Vanwege een voorgenomen verhuizing naar Haps vertrok ook Gerwin Arts. Ditzelfde gold voor Judith Klomp, die vanwege haar huidige woonplaats Ledeacker om statutaire redenen niet meer herkozen kon worden.

Uit het Algemeen Bestuur is een Dagelijks Bestuur benoemd. De taak van voorzitter, gekozen door de Algemene Vergadering, wordt vervuld door de heer Wim Theuws, secretaris is de heer Theo Nooijen en penningmeester is de heer Bert Lodewijks. De heer Bert van Bokhoven en mevrouw Karin Geurts zijn lid van het Dagelijks Bestuur.

### 2.1.1 Ledenlijst op 31 december 2012

<b>Naam</b>	<b>Voornaam</b>	<b>Adres</b>	<b>Woonplaats</b>	<b>Functie</b>
Broek, van den	Albert	Ploegweg 30	Wanroij	erelid
Daverveld	Henk	Hapseweg 8c	Wanroij	erelid
Wanroij, van	Noud	Herselstraat 9	Wanroij	erelid
Zanden , van der	Janus	Sikkelstraat 8	Wanroij	erelid
Bokhoven, van	Bert	Schoolstraat 3	Wanroij	bestuurslid
Broek, van den	Jan	Lijsterbesstraat 2	Wanroij	bestuurslid
Geurts	Karin	Schoolstraat 5b	Wanroij	bestuurslid
Lodewijks	Bert	Lepelstraat 15	Wanroij	penningmeester
Mar, de la	Geraldine	Schapendreef 12	Landhorst	bestuurslid
Nooijen	Corina	Akkerwinde 4	Wanroij	bestuurslid
Nooijen	Theo	Klompemakersstraat 49	Wanroij	secretaris
Takken	Lydia	Schapendreef 18	Landhorst	bestuurslid
Theuws	Wim	Hoevensstraat 19	Wanroij	voorzitter
Dommelen, van	Hanneke	Groenhoeven 26	Landhorst	bestuurslid
Wijk, van	José	Dotterbloemstraat 5	Landhorst	bestuurslid



**2.1.2. De gebruikelijke vormen van communicatie zijn:**

De gebruikelijke vormen van communicatie zijn:

- Algemene vergaderingen
- Dagelijks Bestuur vergaderingen
- Commissievergaderingen
- Telefonisch overleg
- E-mailcommunicatie
- Informatieaanbieding via de WAC-website [www.wac.nu](http://www.wac.nu)

Ten behoeve van het archief van Stichting WAC zijn foto's van de WAC-activiteiten digitaal opgeslagen.

### 3. Vergaderingen

Het Dagelijks Bestuur belegde in 2012 vijf Algemene Vergaderingen en wel op 6 februari, 16 april, 4 juni, 10 september en 5 november.

Elke vergadering werd door het Dagelijks Bestuur voorbereid met een D.B.-vergadering.

De diverse commissies en werkgroepen hebben waar nodig vergaderingen belegd rondom de te organiseren activiteiten.

Buiten de vergaderingen worden zaken telefonisch en / of via e-mail met elkaar afgestemd.



---

## 4. Activiteiten

In 2012 werden de gebruikelijke activiteiten georganiseerd.

Alle activiteiten en de verdeling van de functies onder de bestuursleden staan in de matrix vermeld. Jaarlijks wordt deze matrix aangepast. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de periodieke activiteiten, die gedurende het jaar plaatsvinden, met vaak meerdere bijeenkomsten, en eenmalige activiteiten, die vast in een bepaalde periode plaatsvinden, zoals Koninginnedag, Sinterklaasintocht en de KVP-dagen.

### 4.1 Activiteitenkalender

Sinds 2008 publiceert het WAC nog twee typen van de Activiteitenkalender, te weten de digitale versie op de website [www.wac.nu](http://www.wac.nu) en de wekelijks agenda in het Wanroijs Nieuws.

Beide kalenders putten uit dezelfde bron, namelijk een online database op de WAC-site. Deze database kan zowel door de gebruikers (verenigingen) als beheerders (WAC en Drukkerij van den Broek) aangevuld worden. De beheerders hebben tevens de mogelijkheid om vermeldingen in de database te wijzigen of te verwijderen.

Ook in 2012 is gebleken dat dit systeem erg succesvol is. Er wordt veel van de Activiteitenkalender gebruikgemaakt, zij het vooral voor activiteiten die plaatsvinden op de korte termijn.

### 4.2 Onderscheiding

De eigen onderscheiding van Stichting Wanroijs Actie Comité, de WAC-Ster, is in het jaar 2012 niet uitgereikt.

### 4.3. Koninginnedag

De weersvooruitzichten waren prima. Onder een stralende zon gingen we omstreeks 10.00 uur van start. In Wanroij bij 't Raadhuis' en in Landhorst bij café 'Buitenlust'. Wat was het genieten in het zonnetje.

Alle deelnemers kregen een fietsroute, quiz en scorekaart met pen mee. Bij inlevering van de scorekaart kreeg iedere deelnemer een consumptiemunt van het WAC. Voor de kinderen was een aparte quiz bedacht. Zowel de kinderen als volwassenen konden een prijsje winnen.



Omstreeks 11.15 uur waren er in Wanroij ongeveer 450 fietsers vertrokken en in Landhorst ongeveer 90, voor een route van ongeveer 18 kilometer. Het totaal aantal deelnemers is nog nooit zo hoog geweest. Echter hoe meer deelnemers, hoe leuker het wordt. De route was zo uitgezet dat de fietsers uit Landhorst en Wanroij elkaar tegenkwamen. Ook was rekening gehouden met de 'Oranje Games' op 'De Bergen'. Vrij vroeg konden alle fietsers genieten van deze games.

Onderweg waren een aantal posten ingericht door verenigingen en vrijwilligers. Wij willen de volgende 'posten' bedanken voor hun geweldige inzet: 'De Roetetoeters', 't Bierdupke', 'Vereniging Peelbelang', 'Het Paddenriek', 'The Black Pearls', 'Enjoying Voices' en Mieke van Dommelen. Bij deze posten onderweg kon men een ludiek spel spelen, zoals bijvoorbeeld: 'Zak happen en koek lopen', boomstam zagen, muziek maken, etc. Zonder deze posten is het onmogelijk om deze fietstocht, met deze geweldige sfeer, te organiseren.

Ook voor de inwendige mens was gezorgd. Onderweg konden de fietsers gratis een broodje knak, appel, ranja en soep, tegen een kostprijs van 0,50 cent, nuttigen. Alles was op, dus iedereen heeft goed zijn best gedaan.



Dit jaar werd een bezoek gebracht aan een heel leuk boekenwinkeltje, 'De Boekenbrug', van de familie Willems aan de Scheperstraat te Landhorst. Velen genoten hier zichtbaar van. Een strak georganiseerde bibliotheek met zeer interessante boeken.





Een woord van dank aan familie Willems voor hun gastvrijheid is dan ook zeker op zijn plaats. Vele fietsers hadden geen idee dat hier zo'n leuke boekenwinkel zat. Waar een fietstocht al niet goed voor is.

Bij Wilma Wijnen, aan de Verlorenhoek te Wanroij, werd een bezoek gebracht aan het vernieuwde 'Boerenwinkeltje'. Met de soep in de hand kon zowel winkel als boerderij bezocht worden. Wat een leuke winkel, met een grote variatie aan landelijke producten. "Wat een leuk winkeltje en stopplaats", was een vaak gehoorde reactie. Wij willen de familie Wijnen dan ook van harte bedanken voor hun geweldige gastvrijheid en inzet om dit allemaal mogelijk te maken.

Omstreeks 15.00 uur waren de laatste fietsers voorbij alle posten. Redelijk op schema kon de zaak worden opgeruimd. Hierna was het behoorlijk druk bij beide horecagelegenheden. In Landhorst stond een springkussen waar de kleinere jeugd volop gebruik van maakte. In Wanroij zag men een clown rondlopen, die allerlei vormen maakte van aan elkaar geknoopte ballonnen. De kinderen (en volwassenen) genoten hier zichtbaar van.

Zowel in Landhorst als Wanroij werden de prijzen uitgereikt aan de volwassenen en de kinderen. Het bleef nog lang onrustig in beide dorpen...



## 'Witte Gei't' uit Landhorst wint wederom 'Oranje Games'

Voordat de eerste teams bij de Wanroijse 'Bergen' arriveren schijnt de zon volop en belooft het een prachtige Koninginnedag te worden. Het startsein is nog niet gegeven of de eerste deelnemers zijn al drijfnat, zij konden het niet laten om over het bad te zwieren, waarna het natuurlijk plonsen werd. Achttien teams uit Landhorst en Wanroij gaan met elkaar de strijd aan.

Het springen in een big bag met vier personen valt niet mee, maar lachen is het wel. Bij het levend bowlen gebruiken de dames een speciale techniek en de zeephelling is natuurlijk altijd een succes. Ook de bootjes waarmee de teams om de boei moeten varen, mogen natuurlijk niet ontbreken. Maar helemaal geweldig is 'Bobs slingerbad': zelfs in de pauze is het hier druk met tal van kinderen die zich nog even lekker uit willen leven.

De altijd enthousiaste presentatrice Ellen Selten doet verslag over de gang van zaken en heel wat begeleiders van Stichting 'JOE' uit Wanroij en 'De Raggebende' uit Landhorst zorgen ervoor dat alles in goede banen wordt geleid.

Wat een geluk dat het juist vandaag volop zomer is, want nat worden ze, de 120 kinderen die meedoen met de 'Oranje Games', maar wat maakt het uit als je lekker in de zon op kunt drogen .









Tot slot is daar het eindspel: 'Ren je rot', waar per team 4 deelnemers aan mee mogen doen. Even is het spannend: wie zal er dit jaar naar huis gaan met de felbegeerde beker van de 'Oranje Games', shirts voor alle teamleden en een lekkere slagroomtaart.

Nog even punten tellen en dan..... de winnaar is 'Witte Gei't' uit Landhorst. Voor de tweede keer zijn zij de winnaars van de 'Oranje Games'.

Proficiat 'Witte Gei't' en tot volgend jaar, want dan komen ze zeker terug om hun titel te verdedigen en zullen ze proberen om de beker van 'Oranje Games' voorgoed in hun bezit te krijgen.

## 4.4 Kinder-Vakantie-Pretdagen

Het Kastelendorp van Wanroijse Ridders en Jonkvrouwen is weer teruggebouwd naar een groene wei... En wij genieten nog lekker na...

Op woensdag 8 augustus stonden er 226 kids met hun tas, hamer en lunchpakket klaar voor de KVP-poort. Om met zoveel kids te kunnen bouwen, waren er maar liefst elke dag ca. 60 vrijwilligers (ouders, jeugdleiding, overige helpers), 6 spiekermannen en 2 EHBO-ers aanwezig.

Iedereen werd welkom geheten en na het geven van enkele tips, wilden we de KVP-vlag hijsen. Deze werd chique gebracht door Jonkvrouw Jacqueline en Ridder Johan. Helaas weigerde het parmantige paard Amigo eventjes.

Na het hijsen van de vlag en het (matige, nog onder invloed van de kermis?) zingen van het alom bekende KVP lied, barstte het bouwen los! In een mum van tijd ontstond er een heus middeleeuws Kastelendorp in Wanroij!! Om 15.00 uur keerden alle ridders en jonkvrouwen huiswaarts om eens goed uit te rusten van het harde werken.

Op donderdag 9 augustus stonden de ridders en jonkvrouwen zichtbaar uitgerust weer op het KVP-veld klaar om hun kastelen uit te breiden, te versieren en van een mooi kleurtje te voorzien. Opnieuw werden de kids ondersteund door vele vrijwilligers, enthousiaste jeugdleiding en helpende handen.









Bij de tent werd groepsgewijs druk gewerkt aan bijbehorende zwaarden, schilden en middeleeuwse gewaden ter voorbereiding op de presentaties. Op de reuze gladiatorenbaan werd gevochten om de eer wie de snelste ridder of jonkvrouw was en er werden smakelijke broodjes gebakken op een stok bij de vuurkorven, waarin precies een rendierenworstje (of suiker!) paste. Rond 15.00 uur ging iedereen voldaan naar huis, want het Kastelendorp was klaar om geshowd te worden aan opa's, oma's, de buurt enz.

Op de 'Kiekoavond' was het een drukte van jewelste: alle ouders, opa's, oma's, neven, nichten, vrienden, bekenden, buurvrouwen en buurmannen keken vol bewondering hun ogen uit. Als ze tussen de kastelen en gladiatorenbaan doorliepen, moesten ze opletten dat ze niet omver gegleden werden!

Op vrijdag 10 augustus hebben alle ridders en jonkvrouwen nog volop gebouwd en gespeeld in en om de kastelen. Daarnaast hebben de groepjes geoefend en zich mentaal voorbereid op de presentaties.

De ex-basisschool-groep 8 kids zijn 's middags gaan handboogschieten (LEW dankt!). De andere kids hebben zich in de wijk vermaakt met een gedetailleerde fotospeurtocht.











Rond de klok van 14.00 uur was het dan zover: het afbreken kon beginnen! Samen met tientallen vaders en moeders werd er gestart met het slopen van de bouwwerken. Ondanks dat er 105 kilo spijkers zijn verwerkt, is het wederom gelukt om om 15.00 uur (veilig!) alle bouwwerken tegen de vlakte en op pallets te hebben. Een aantal Wanroijse agrariërs en een tiental burgers hebben daarna met hun loaders, verreikers en ander zwaar materieel een gigantische brandstapel gemaakt en tegelijkertijd ook nog even het veld volledig spijker- en rommelvrij gemaakt.

Die avond is er vanaf 19.00 uur per groepje door alle jonkvrouwen en ridders een presentatie gedaan, in de vorm van een yell, kreet, liedje, toneeltje. Alle ridders & jonkvrouwen kregen als erkenning voor hun deelname een oorkonde en de prijswinnaars werden officieel in de 'Orde van de KVP' tot ridder geslagen. Dit in aanwezigheid van honderden toeschouwers.

Om klokslag 20.00 uur is de houtstapel m.m.v. Brandweervereniging Wanroij gaan branden met als resultaat een geweldig kampvuur!

Namens de Wanroijse kids wil de KVP-organisatie iedereen bedanken, die deze dagen weer mogelijk heeft gemaakt. We bedoelen iedereen die ons financieel, materieel, fysiek en mentaal heeft gesteund!











Tenslotte willen we ook de 226 geweldige kinderen bedanken voor hun inzet. Ze hebben ons geweldig vermaakt. Jongens en meiden.....bedankt! Wij hebben er wederom enorm van genoten!

Het KVP team 2012:

Jacqueline Smits, Mieke van Mil, Hanneke Toonen, Cindy Willems, Nancy Derks, Erik van Grinsven, Dorien Martens, Sandra Derks, Hetty Smits, Marion van Bethraij, Wendy Verwoerd, Gerben van der Bolt, Maarten Thijssen, Irma Nooijen en Ruud Franken.

## **4.5 WAC-dag**

### **4.5.1 WAC-dag bestuursleden**

Zaterdag 15 september was het weer 'de dag' voor de bestuursleden. Zij moesten zorgen dat ze op de fiets bij 't Raadhuis' kwamen. Dit riep natuurlijk al de nodige vragen op bij enkele leden. "Oh nee, toch niet fietsen zeker?"

Vanuit daar zijn we met een bus naar Nijmegen gereden waar we eerst bij café 'Samson' een kop koffie en een 'Marikebroodje' hebben genuttigd. Vanuit daar werden we verwacht bij 'Doe Nijmegen' waar we hebben deelgenomen aan de activiteit 'Crazy 88'.

Daar werden we in groepjes verdeeld. Met deze groep moesten we in het centrum van Nijmegen allerlei opdrachten maken waar lef en een dosis humor voor nodig was. De uitwerking van deze opdrachten moest op film komen te staan en uiteindelijk zou de mooiste film met de origineelste opdrachten een prijs verdienen.

Na deze activiteit werden we verwacht in café 'Van Buren' waar we heerlijk hebben gegeten. Klodders mayonaise waren er meer als voldoende!

Ook nadat we de buik vol hadden werden we in groepjes verdeeld en kwam er een showquizmaster om het spel 'Ik hou van Holland' te leiden. Dit ging natuurlijk flink tegen elkaar op en.....of dit altijd helemaal eerlijk ging? Al met al bleef het nog lang gezellig in Nijmegen.

### **4.8.2 WAC-dag ereleden**

Zaterdag 8 december is de dag voor de ereleden georganiseerd. Deze ging dit jaar naar de penitentiaire inrichting in Grave.

Maar voor we hier een rondleiding zouden krijgen van Prins Victor d'n Urste uit Landhorst moest er natuurlijk nog wel genoten worden van een kop koffie en gebak. In het oude stadje Grave konden we hier natuurlijk wel voor terecht.

Eenmaal in de gevangenis aangekomen moest er gefouilleerd worden, dit was wel bijzonder. Wat mag wel en wat mag niet. Tijdens de rondleiding is er veel gevraagd door onze ereleden. Ze vroegen "de boks van de kont" bij Victor.

Iedereen genoot van de verhalen die er verteld werden en het werd toch ook wel duidelijk dat het echt geen 'hotel' is waar deze criminelen verblijven.

Moe van het slenteren maar wel voldaan zijn we als afsluiting gaan eten bij 'Don Kie-sjot' in Grave. Daar kwamen natuurlijk nog wel wat verhalen en vragen los over het leven binnen de muren van een gevangenis.



Voor onze ereleden een bijzondere en, naar wij hopen, het enige contact met de gevangenis.

#### **4.6 Halloween**

Zondag 28 oktober was het weer griezelen in Wanroij, het Atrium van 'De Lookant' zag er spookachtig uit. Om klokslag 17.00 uur kwamen alle heksen, spoken, spinnen en andere griezels bij elkaar. De kleine griezels, maar ook de ouders en de bewoners van 'De Lookant' genoten van een geweldig optreden van de Halloweengoochelaar, allerlei grappige maar ook spannende en 'gevaarlijke' trucs kwamen voorbij.

Inmiddels was het donker en dus de hoogste tijd voor de Halloweentocht. Onderweg waren maar liefst 28 figuranten, allemaal jongeren uit Wanroij die spontaan meehielpen om de Halloweentocht voor de kinderen in Wanroij tot een succes te maken. Er zat een spook in een boom, er liepen zombies rond, de Abrahams in de tuin bij Frans Verhoeven bleken spookachtige kwaliteiten te bezitten en de duivels, die de kinderen mochten tikken, hadden lekkere snoepjes bij.







Alle kinderen kregen een heerlijk heksendrankje en het speeltuintje in de Haarhammer was door een aantal enthousiaste buurtbewoners omgetoverd in een bijzonder mooi, maar spookachtig plekje. De Halloweentocht was een groot succes dankzij heel veel enthousiastelingen.

Bij terugkomst bij het Atrium was er voor de ouders en de bewoners van de Lookant een heerlijke kop tomatensoep gratis te verkrijgen. De Miss en Mister Halloween werden gekozen door de duiveltjes, zij besloten dat Evi Custers het mooist verklede meisje was en Teun Caelers werd gekozen als de mooist verklede jongen, zij kregen een leuk prijsje. Na een geslaagde avond ging iedereen tevreden naar huis, maar niet voordat alle kinderen van de maatschappelijk stagiaires Lisa Linders en Kim Hendriks een heksensolly hadden gekregen.

Ook in Landhorst werd op 28 oktober Halloween gevierd. In samenwerking met 'De Karekieten' werd door het WAC ook hier een spookachtige tocht georganiseerd met diverse spannende activiteiten.



## 4.10 Sinterklaas

*"Zou de goede Sint wel komen?"* Ook dit jaar werd er weer volop gezongen in Landhorst en Wanroij. En natuurlijk kwam de Sint weer! Zondag 25 november is Sinterklaas weer feestelijk ingehaald in beide dorpen. Allereerst was het 's morgens de beurt aan Landhorst. Onder een stralende zon kwam tegen 10.30 uur de Goedheiligman in een mooie koets weer het dorp binnengereden. De Fanfare en Slagwerkgroep kwamen de Sint al tegemoet en samen met alle kinderen ging het vervolgens in een grote stoet richting 'De Stek'. Hier werden de Sint en Pieten begroet door Karel v.d. Velden, voorzitter van Vereniging Peelbelang, en burgemeester Sijbers.

Liefdespiet had een verrassing voor Sinterklaas. Hij had een oproep gedaan om een vrouw te zoeken voor Sinterklaas. Sint zoekt vrouw. Uit de vele brieven had Liefdespiet 2 vrouwen gekozen en deze gingen strijden om de vrouw van Sinterklaas te worden. De vrouwen gingen zingen, dansen, dirigeren en maakten gedichten. Dit uiteraard samen met de kinderen. Het werd een dolle, feestelijke boel. De keuze, wie de vrouw van Sinterklaas van Sinterklaas zou worden werd ook steeds moeilijker. Sinterklaas gaf zelf aan, dat hij helemaal geen vrouw nodig had. Hij vind het zo goed zoals het is. Hij dacht dat Liefdespiet misschien een beetje verliefd was en daarom een feestje wilde vieren. Na deze woorden ging Discopiet nog één keer uit zijn dak. Met de hit ZwartePietenstijl ging de zaal wederom plat.







Na de middag was Wanroij aan de beurt. Vol spanning stonden veel kinderen, papa's en mama's en Muziekvereniging 'St. Jan' te wachten toen de Sint en zijn Pieten om 15.00 uur aankwamen aan de Noordstraat. In optocht ging men richting 't Wapen van Wanroij' waar burgemeester Sijbers stond om Sinterklaas te verwelkomen. Namens het Wanroijs Actie Comité begroette Eric van Dinther de Sint en met muzikale hulp van het leerlingenorkest van 'St. Jan' werd het ook hier vervolgens een vrolijke boel.

Op 4 en 5 december heeft Sinterklaas nog een bezoek gebracht aan de basisscholen. Op dinsdag 4 december bezochten de Sint en vier Pieten de hele dag 'De Hinkstap'. Woensdag 4 december volgde Landhorst. De dag begon op peuterspeelzaal 'Dik-kie Dik', waar Sinterklaas en twee Pieten te gast waren. Het bezoek ging vervolgens verder op 'De Vlieger', waar de Sint ook getrakteerd werd op een leuk programma.

*Voor de mensen achter de schermen was de Sinterklaasintocht van 2012 wel heel bijzonder. Ofschoon niet helemaal fit, vervulde Jos van Reen de hoofdrol van deze dag 's ochtends in Landhorst met verve. Tijdens het middageten werd hij echter onwel en werd besloten dat hij 's middags beter zijn bed op kon gaan zoeken.*

*Allerlei noodscenario's passeerden vervolgens de revue en (lichte) paniek sloeg toe, aangezien er een uur later weer ruim 200 kinderen zouden staan te wachten op de Goedheidsligman.*

*Als een wonder verscheen echter oudgediende Gérard Kusters uit Boxmeer in Wanroij om dit jaar de intocht eens vanaf de zijlijn mee te maken. Gérard was meteen bereid om het WAC uit de brand te helpen en binnen een uur zat hij, geheel onverwacht en voor de 41e keer, weer helemaal in zijn rol. Jos knapte gelukkig vlug op zodat hij een week later weer de scholenbezoeken voor zijn rekening heeft genomen.*

#### **4.11 Kerstattentie**

In december 2012 heeft het Wanroijs Actie Comité haar ereleden verblijd met een mooi kerstpakket.

---

## 5. Vaststelling

Aldus werd vastgesteld te Wanroij tijdens de Algemene Vergadering van Stichting Wanroijs Actie Comité op 3 juni 2013,

---

de secretaris,  
Theo Nooijen

---

de voorzitter,  
Wim Theuws





