

Stichting Wanroijs Actie Comité

Jaarverslag 2010



Inhoudsopgave

1.	Voorwoord	3
2.	Samenstelling	5
2.1.	Inrichting van de Stichting	5
2.1.1.	Ledenlijst op 31 december 2010	6
2.1.2.	Communicatie	7
3.	Vergaderingen	8
4.	Activiteiten	9
4.1.	WAC 50	9
4.1.1.	Brunch en expositie	9
4.1.2.	Feestavond 'Op zien Hollands!'	13
4.1.3.	Ouderenvoorstelling 'Terug naar toen'	21
4.1.4.	Survival	22
4.1.5.	Kindervoorstelling 'Koning Knorrepot gaat trouwen'	29
4.1.6.	12-Uurs Marathon	31
4.2.	Activiteitenkalender	37
4.3.	Onderscheiding	37
4.4.	Koninginnedag	39
4.5.	Waanrode	42
4.6.	Kinder-Vakantie-Pretdagen	46
4.7.	WAC-dag	52
4.7.1	WAC-dag bestuursleden	52
4.7.2.	WAC-uitstapje ereleden	57
4.8.	Sinterklaas	59
4.9.	Halloween	62
4.10.	Kerstattentie	66
5.	Vaststelling	67

*Foto voorzijde:
Willy Wolfs zingt in een bruisende manege 'Kom van dat dak af'
tijdens het jubileumfeest 'Op zien Hollands!' op 20 maart 2010.*

1. Voorwoord

Namens het bestuur van het Wanroijs Actie Comité wil ik iedereen van harte uitnodigen om het jaarverslag van onze Stichting door te lezen. Dit jaar hebben we het tiende lustrum van het WAC gevierd. Met daarbij een aantal bekende en een aantal nieuwe evenementen voor de dorpsgemeenschappen Wanroij en Landhorst.

Na een jaar van intensief voorbereiden hebben we het afgelopen jaar, in het kader van WAC 50, een aantal unieke evenementen georganiseerd:

- Opening met brunch, 28 februari,
- Expositie in 't Raadhuis', 6 en 7 maart,
- 'Op zien Hollands', 20 maart,
- Ouderenmiddag 'Terug naar toen', 24 april,
- Survival, 6 juni,
- WAC-dag, 18 september,
- Kindervoorstelling 'Koning Knorrepot gaat trouwen', 22 september,
- 12-uurs Marathon, 29 december.

Naast deze activiteiten zijn de normale activiteiten uiteraard ook gewoon doorgegaan zoals u van ons gewend bent, zoals Koninginnedag, bezoek aan Waanrode, Kinder-Vakantie-Pretdagen, Halloween en Sint Nicolaas.



Uiteraard was het een genoegen om de heer Janus van der Zanden te mogen huldigen met de gouden 'WAC Ster' voor zijn verdiensten voor het WAC en camping 'De Bergen'. Naast het feit dat hij een van de grondleggers is van het WAC was hij ook nog eens 50 jaar lid van het WAC, en getuige zijn inzet en verslaglegging voor WAC 50, nog steeds zeer betrokken bij het WAC.

Naast al deze activiteiten hebben we ook dit jaar weer een bijdrage geleverd aan verschillende verenigingen en organisaties, ten behoeve van sociale en culturele activiteiten voor de dorpsgemeenschappen Landhorst en Wanroij. Denk hierbij onder andere aan een bezoek van de basisscholen

'De Hinkstap' en 'De Vlieger' aan de avonturenspeeltuin bij camping 'De Bergen' en het 100-jarig bestaan van de H. Corneliuskerk in Wanroij.

Ook hebben we samen met de gemeente en de dorpsraad ervoor gezorgd dat we, hoewel wat aan de late kant, in december toch nog feestverlichting in Wanroij hebben gehad.

Bovendien ondersteunen we jaarlijks met alle plezier verschillende jeugdverenigingen, zoals Stichting JOE, 'De Raggebende' en 'De Karekieten'. We streven er als WAC naar om tot in de verre toekomst een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de activiteiten in Landhorst en Wanroij.

Ik wil graag iedereen die geholpen heeft om de verschillende activiteiten in 2010 tot een succes te maken hartelijk danken. Hierbij denk ik aan alle WAC-bestuursleden die veel energie en vrije tijd in de verschillende activiteiten gestopt hebben, maar denk ik ook aan alle mensen die ons als WAC hierbij ondersteund en bijgestaan hebben. Zonder u was het organiseren van al deze activiteiten onmogelijk geweest.

Tenslotte wil ik iedereen veel plezier wensen bij het lezen van het jaarverslag. Ik wil de samenstellers bedanken en complimenteren met het behaalde resultaat. Hopelijk komen de mooie herinneringen weer boven bij het lezen van de verslagen en het zien van de foto's. De digitale versie kunt u vinden op www.wac.nu.

De voorzitter,
Wim Theuws

2. Samenstelling

2.1. Inrichting van de Stichting

De Stichting bestond op 31 december 2010 uit veertien bestuursleden en vier ereleden. De bestuursleden vormen samen het Algemeen Bestuur.

In de Algemene Vergadering van 12 april 2010 is mevrouw Corina Nooijen uit Wanroij toegetreden tot het Algemeen Bestuur. Op 13 september 2010 werd in de Algemene Vergadering afscheid genomen van de heer Ad Peters (11 jaar bestuurslid) en mevrouw Mariet van Creij (14 jaar bestuurslid). Na 34 jaar lidmaatschap trad in deze vergadering ook de heer Frans Verhoeven af als bestuurslid van Stichting WAC. De Stichting is hen veel dank verschuldigd voor alle inzet en verdiensten en hoopt op korte termijn waardige opvolgers aan te kunnen trekken.

Uit het Algemeen Bestuur is een Dagelijks Bestuur benoemd. De taak van voorzitter, gekozen door de Algemene Vergadering, wordt vervuld door de heer Wim Theuws, secretaris is de heer Theo Nooijen en de heer Bert van Bokhoven vervult de taak van vicevoorzitter. Het penningmeesterschap werd gedurende 2010 vervuld door de heer Tonnie Albers, die dit tijdens de Algemene Vergadering van 13 september 2010 heeft overgedragen aan de heer Bert Lodewijks. Samen met mevrouw Karin Geurts



werd hij in deze vergadering verkozen tot nieuw lid van het Dagelijks Bestuur. De heer Tonnie Albers is hiermee teruggetreden als lid van het Dagelijks Bestuur, maar heeft zijn functie als penningmeester tot en met 31 december 2010 vervuld om zo het boekjaar 2010 af te kunnen sluiten.

2.1.1. Ledenlijst op 31 december 2010

Naam	Voornaam	Adres	Woonplaats	Functie
Broek, van den	Albert	Ploegweg 30	Wanroij	erelid
Daverveld	Henk	Hapseweg 8c	Wanroij	erelid
Wanroij, van	Noud	Herselstraat 9	Wanroij	erelid
Zanden, van der	Janus	Sikkelstraat 8	Wanroij	erelid
Albers	Tonnie	De Essen 5	Wanroij	bestuurslid
Bokhoven, van	Bert	Schoolstraat 3	Wanroij	bestuurslid
Broek, van den	Jan	Lijsterbesstraat 2	Wanroij	bestuurslid
Claassen	Trudie	De Essen 13	Wanroij	bestuurslid
Geurts	Karin	Schoolstraat 5b	Wanroij	bestuurslid
Klomp	Judith	Monseigneur Bekkerstraat 26	Ledeacker	bestuurslid
Lodewijks	Bert	Lepelstraat 24	Wanroij	penningmeester
Mar, de la	Geraldine	Schapendreef 32	Landhorst	bestuurslid
Nooijen	Corina	Akkerwinde 4	Wanroij	bestuurslid
Nooijen	Theo	Klompemak- ersstraat 49	Wanroij	secretaris
Takken	Lydia	Schapendreef 18	Landhorst	bestuurslid
Theuws	Wim	Hoevensestraat 19	Wanroij	voorzitter
Toonen	Hanneke	Groenhoeven 26	Wanroij	bestuurslid
Wijk, van	José	Dotterbloem- straat 5	Landhorst	bestuurlid

2.1.2. Communicatie

De gebruikelijke vormen van communicatie zijn:

- Algemene Vergaderingen
- Dagelijks Bestuur vergaderingen
- Commissievergaderingen / werkgroepenoverleg
- telefonisch overleg
- e-mailcommunicatie
- informatieaanbieding via de WAC-website www.wac.nu

Ten behoeve van het archief van Stichting WAC is door de heer Janus van der Zanden gedurende 2010 een uitgebreid foto- annex plakboek samengesteld met als onderwerp het jubileumjaar. Daarnaast zijn alle foto's van zowel de jubileumactiviteiten als de reguliere WAC-evenementen digitaal opgeslagen.



3. Vergaderingen

Het Dagelijks Bestuur belegde in 2010 vijf Algemene Vergaderingen en wel op 8 februari, 12 april, 7 juni, 13 september en 15 november.

Elke vergadering werd door het Dagelijks Bestuur voorbereid met een D.B. vergadering.

De diverse commissies en werkgroepen hebben waar nodig vergaderingen belegd rondom de te organiseren activiteiten.

Buiten de vergaderingen worden zaken telefonisch en/of via e-mail met elkaar afgestemd.



4. Activiteiten

Het jaar 2010 was voor het WAC een bijzonder druk jaar. Uiteraard werden de gebruikelijke activiteiten georganiseerd, maar daarbij stond het gehele jaar ook in het teken van het vijftigjarig jubileum. Ter ere van deze mijlpaal werden er voor iedere doelgroep in Landhorst en Wanroij diverse jubileumactiviteiten georganiseerd.

Alle activiteiten en de verdeling van de functies onder de bestuursleden staan in de matrix vermeld, welke jaarlijks wordt aangepast. In de matrix wordt onderscheid gemaakt tussen periodieke activiteiten, die gedurende het jaar plaatsvinden, met vaak meerdere bijeenkomsten, en éénmalige activiteiten, die vast in een bepaalde periode plaatsvinden, zoals Koninginnedag, Sinterklaasintocht en de KVP-dagen. De jubileumactiviteiten waren uiteraard eenmalig en werden aangestuurd door een hoofdcommissie 'WAC 50' met daaronder diverse werkgroepen waarin alle WAC-leden vertegenwoordigd waren.

4.1. WAC 50

Het vijftigjarig jubileum van het Wanroijs Actie Comité is in 2010 groots gevierd met een zestal bijzondere activiteiten. Voor iedere doelgroep was er een eigen activiteit, te weten een brunch met expositie voor de (oud-)leden, een feestavond voor alle volwassenen, een theatervoorstelling voor de senioren, een survival voor de middelbare schooljeugd, een voorstelling voor de jongste



basisschooljeugd en een 12-uurs marathon voor de oudere basisschooljeugd. De activiteiten vonden plaats zowel in Wanroij als Landhorst en daar waar het ooit allemaal begon: recreatiepark 'De Bergen'.

4.1.1. Brunch en expositie

Op zondag 28 februari 2010 vond de officiële opening plaats van het jubileumjaar van het WAC. Locatie was het restaurant van recreatiepark 'De Bergen', dat onlangs een grote opknappbeurt had ondergaan. Uitgenodigd waren alle (oud-)WAC-leden en dragers van de onderscheiding van het WAC, de 'WAC Ster', en partners. Het was een gezellig samenzijn van oude bekenden waarbij er volop bijgepraat kon worden



over nu maar vooral ook over vroeger. Over de beginjaren van het WAC, de gloriejaren van 'De Bergen', de vele uurtjes tijd die eenieder erin gestoken had en vooral het plezier wat men in al die jaren met het WAC beleefd had.

Stof tot praten was er genoeg, want nadat iedereen genoten had van een uitgebreide brunch werd de foto-expositie '50 jaar Wanroijs Actie Comité' geopend. Deze expositie was samengesteld door oud-leden Janus van der Zanden en Kees van der Riet en vormgegeven door ontwerpster Katrien van de Hulsbeek. In woord en beeld vertelde deze schitterende expositie het verhaal van 50 jaar WAC.

Nadat de expositie geopend was door Janus, Kees en Katrien had voorzitter Wim Theuws nog een speciale verrassing voor erelid Janus van der Zanden. Als enige oprichter die na vijftig jaar nog steeds (ere)lid is van het WAC werd hij voor zijn



DE EERSTE ACTIVITEITEN

Op 16 maart 1960 werd in een vergadering onder voorzitterschap van burgemeester Smulders besloten tot oprichting van een stichting met de volgende doelstelling:

a. Als een centraal orgaan, dat de Wanroijse gemeenschap qua talent en gedingen redelijk vertegenwoordigt, initiatieven en activiteiten met betrekking tot ontspanning, recreatie en bijzondere feesten te activeren en te coördineren en op cultureel en recreatief gebied verantwoord en representatief vanuit deze gemeenschap naar buiten te treden,
 b. Uitbreiding van recreatiemogelijkheden in brede zin, het scheppen van ruimte voor culturele manifestaties en culturele vorming en het bevorderen van vrije expressie en redelijk amusement.

Er werden zeventien leden benoemd. Dokter Venrooij werd als voorzitter gekozen. In de tweede vergadering op 12 april 1960 werd de naam W.A.C. (Wanroijse Actie Comité) gekozen voor de stichting, na andere suggesties als W.A.A.C. (Wanroijse Algemeen Actie Comité) en W.A.E.R.C. (Wanroijse Actie En Recreatie Comité). Er werd besloten om een tentoonstelling te organiseren om zodoende aan financiën te komen om activiteiten te kunnen ontplooiën. Daarvoor werd een commissie benoemd. Er volgden nog drie commissies: een filmcommissie, een instuifcommissie en een commissie tot oprichting en verbouwing van een gemeenschapshuis.



1960

Het eerste wambroek van het W.A.C. is zoudes het het 1960 in gebuikt.



De notulen van de oprichtingsvergadering van het Wanroijse Actie Comité.



De eerste activiteit van het W.A.C.: opening van de houthoutentoonstelling 1960 door burgemeester Smulders en C. Venrooij, voorzitter van het W.A.C.



Burgemeester Smulders wordt htinggelid over de tentoonstelling.



1960

De eerste instuif 'Jong Wanroij' werd op 11 december 1960 gepresenteerd door de 'Heidse'.



De totale opbrengst van de 1960 was f. 1000,- waarmee het W.A.C. de eerste activiteiten kon gaan ontplooiën.



1960

Openingspraak van burgemeester Smulders op de 1960.



1961

In 1961 organiseert het W.A.C. de eerste cultureel in Wanroij (W.A.C.-Prins Gerrit) van Gemeent wordt ontvingen op het gemeenschapshuis.



1961

Overstijft de auctonies worden fisch met de 'Prins Gerrit' voor de Gemeent van Wanroij. De 'Prins Gerrit' wordt ontvingen op het gemeenschapshuis.





vele verdiensten onderscheiden met de gouden 'WAC Ster'. Muziekvereniging 'St. Jan' bracht de decorandus en de jubilerende Stichting nog een serenade, waarna er de rest van de middag onder het genot van een hapje en een drankje nog volop herinneringen opgehaald werden aan de afgelopen vijftig jaar.

Op zaterdag 6 en zondag 7 maart werd de expositie bezocht door het Wanroijse en Landhorstse publiek. In Grand Café 't Raadhuis' waren de fotopanelen en vitrines opnieuw opgesteld zodat nu iedereen kon genieten van deze prachtige collage. Velen herkenden zichzelf op een of meerder foto's uit de oude doos. Daarnaast werden er ook nog enkele historische filmbeelden van WAC-activiteiten ver-



toond.

Al met al waren de brunch en expositie een prima geslaagde start van het gouden jubileumjaar van het WAC.

4.1.2. Feestavond 'Op zien Hollands!'

Zaterdag 20 maart 2010 toen was het zover. Gewone Wanroijenaren en Landhorstenaren jong en oud kropen in de huid van een bekende Nederlandse zanger, zangeres of popgroep.



Het was voor de vele artiesten een ware vuurdoop. Zingen, live op een Bühne, dat hadden ze nog nooit gedaan. "Nee, dat kon niet waar zijn..." daar stond de buurman of buurvrouw te zingen. "Nooit geweten dat hij / zij dat zo goed kon!"

Na maanden van intensieve voorbereidingen en repeteren bezorgden twintig toepacts van eigen bodem Wanroij en Landhorst het gezelligste dorpsfeest in het kader



50 JAAR STICHTING WANROIJS ACTIE COMITÉ PRESENTEERT

OP ZIEN HOLLANDS!

'N KEIGEZELLIG DORPSFEEST
MET TAL VAN BEKENDE ARTIESTEN
EN DE FEESTBAND FEZZI!

ZATERDAG
20 MAART 2010

RECREATIEPARK DE BERGEN
AANVANG 20.00 UUR



Bert & Bert zeggen:
"Mis dit niet!"

KAARTVERKOOP: BOERENBOND WANROU - CAFÉ DE BATAVIER - CAFÉ-PARTYCENTRUM BUITENLUST - EDWIN'S WINKEL - GARAGE GERARD WILLEMS - TUINCENTRUM JAN VAN DE HULSBEEK
ENTREE: VOORVERKOOP € 5,- / AAN DE DEUR € 7,-



van 'WAC 50'. 'Op zien Hollands!' werd het festijn genoemd.

Met een geweldige begeleidingsband 'FEZZ' en meer dan 1250 mensen in een prachtig aangeklede feesttempel, de manege van 'De Bergen', kon het feest niet meer stuk. De uitverkorenen zongen verkleed als 'hun' artiest live met een orkest. En om het geheel nog een bijzonder tintje te geven, had de organisatie juist die mensen benaderd die normaal gesproken niet altijd op de bühne te vinden waren.



Het idee erachter was om een spectaculaire avond te organiseren voor een breed publiek. Van jong tot oud, van scholieren tot ondernemers, artiesten met de meest diverse achtergronden traden op. Het resultaat van 'Hollands Amusements Agentuur Bert & Bert' mocht er zijn.

Twintig artiesten gaven een concert waarbij dertig jaar Nederlandstalige muziek voorbij kwam.











Van Wolter Kroes tot Willy Alberti en van 'Alle duiven op de Dam' tot aan het oude vertrouwde lied 'Manuela' van Jacques Herb. Ook de Toppers kwamen voorbij en tot slot nog een internationale verrassingsact: Tavares, compleet met limousine.

Het was een verrassende avond. Alles in puur Hollandse stijl, met klompen,

tulpen, vlaggetjes etc. Aan niets ontbrak het! Of toch wel?

Het spande erom... zouden we het einde van de avond halen met het bier wat ingekocht was door de uitbater van de horecagelegenheid? Helaas... net niet... Maar links en rechts werd nog wat drank bij elkaar gesprokkeld en de avond eindigde gelukkig met een euforisch gevoel. Een prachtige avond om op terug te kijken... Over vijf jaren nog eens?!



4.1.3. Ouderenvoorstelling 'Terug naar toen'

Ongeveer 150 ouderen uit Landhorst en Wanroij hebben op 24 april 2010 in 't Wapen van Wanroij' kunnen genieten van liedjes van toen. Michael van Hoorne toverde liedjes uit de oude doos en zorgde voor een feest van herkenning. Hij liet iedereen meezingen met liedjes die niet meer op de radio komen maar die alle aanwezigen nog kenden van vroeger. Wim Kan, Wim Sonneveld en vele inmiddels overleden artiesten kwamen met hun liedjes nog een keer terug.



Iedereen heeft erg genoten. Met name de 'oma' en 'opa' van de dag van Michael die ook in de zaal zaten en extra in het zonnetje gezet zijn.



4.1.4. Survival

In verband met het 50-jarig jubileum van het WAC heeft op zondag 6 juni 2010 een 'Survival' plaatsgevonden op het terrein van recreatieoord 'De Bergen'. Reeds voor 08.00 uur was de werkgroep 'Survival'samen met Van Amerongen Training en Buitensport aanwezig op het terrein om de voorbereidingen te treffen. Het parcours, wat bestond uit



5 onderdelen, werd snel en vakkundig opgebouwd, op de zonneweide en het strand aan het water. Reeds om 08.30 uur werd erelid van het WAC, de heer Janus van der Zanden op het terras gespot. Janus wilde kennelijk niets missen.

Rond de klok van 9 uur melden zich reeds de eerste deelnemers. Totaal schreven zich 160 deelnemers, in de leeftijd van 9 t/m 15 jaar, in. Iedereen die zich had opgegeven is ook verschenen of had zich afgemeld. De jeugd had er duidelijk zin in. Alle deelnemers kregen namens het WAC twee consumptiebonnen en werden vervolgens begeleid naar het jeugdhonk, waar men de tassen veilig kon neerzetten.

Onder een stralende zon gingen de 'survivalactiviteiten' om 10.00 uur van start, nadat er vijf groepen van ruim 30 personen geformeerd waren. Het zonnetje scheen



toen nog zo fel dat er even later omgeroepen werd dat de kinderen zich konden komen insmeren met beschermende zonnebrandolie bij de tafel van de wedstrijdleiding.

Onder bezielende leiding van de spelleiding en zeer enthousiaste presentatie van Henk Centen en Ronald de Wit zat de 'actie' er al snel in. Gaandeweg

begrepen de deelnemers steeds beter wat de bedoeling was en werd de sportieve strijd onderling in de groepen heviger. De deelnemers werden o.a. geconfronteerd met een 'Spinnenweb', 'Ravijn', 'Mijnenveld', 'Blaaspijpschieten', 'Hindernisbaan met ladder' en het bouwen van een 'tipi'. Door de coachende en opzweepende manier van presenteren werden de deelnemers steeds fanatieker. Zeker nadat de deelnemers hadden gehoord en gezien wat er te winnen viel. Het WAC had namelijk zeer mooie t-shirts laten maken. Tien van deze shirts konden gewonnen worden door diegene die het meeste teamspirit, inzet, enthousiasme en talent voor het survivalen liet zien.

Om 12.30 uur gingen we pauzeren. Er ontstond een ware file voor de friteskraam. De consumptiebonnen werden ingewisseld tegen de nodige snacks door de deelnemers. Ze hadden duidelijk honger gekregen van de inzet van voor de middag. De gehele dag liep er zowaar een filmploeg rond. Volgens de presentatoren was dit van RTL 4... Vele kinderen vroegen wanneer dit uitgezonden zou worden. Dat er een film van komt is zeker, echter wanneer lezen jullie over een tijdje in het Wanroijs Nieuws.

Rond 13.15 uur werden de kinderen weer verzameld door de presentatoren. Op verzoek van en door Floris van Amerongen werden er drie groepen van ongeveer 50 personen geformeerd. Dit was voor de survivalrun die men zou gaan afleggen. Het









publiek was inmiddels in grote getale gekomen om de deelnemers aan te moedigen en het spektakel te aanschouwen. Na een warming-up met de grote groep startte de run omstreeks 13.30 uur. Men zou de survivalrun gaan lopen in groepen van vijf personen. Om de twee minuten werd gestart. Je kon al snel zien dat het vooral aankwam op samenwerking. Het was aandoenlijk om te zien hoe fanatiek de deelnemers deze survivalrun te lijf gingen. Ze hadden er duidelijk veel plezier in.

Men had een survivalrun aangelegd bestaande uit 15 touwhindernissen, zandzaklopen, spijkerslaan en zogenaamde waterdoorwadingen. Aan de finish stond een 'tipi' in het water met een bel daaraan. Als de laatste van de groep aan de bel getrokken had stopte de tijd. Wat werd er fanatiek naar die bel gedoken. Dit was ook wel lekker verfrissend na zo'n zware run. Die groepen die de snelste tijd aflegden, zouden in aanmerking komen voor een eerste, tweede en derde prijs. Echter al snel werd duidelijk dat het weer aan het veranderen was en dat we mogelijk geconfronteerd zouden gaan worden met stevige onweer. Daar de veiligheid van de kinderen voor ons uiteraard voorop stond werd besloten dat de deelnemers om de minuut zouden gaan starten. We wilde namelijk dat iedereen de survivalrun veilig kon beëindigen. Helaas had dit tot gevolg dat de groepen bij diverse onderdelen tijden de survivalrun op elkaar



moesten wachten. Gelet op vorenstaande hebben we besloten dat voor de 'snelste tijd' geen prijs uitgereikt zou worden. De tijden liepen namelijk zo ver uit elkaar dat dit niet eerlijk geweest zou zijn. De deelnemers hadden hier alle begrip voor en men kon tenslotte altijd nog die geweldige t-shirts winnen.



Omstreeks 15.00 uur kwam de laatste groep binnen. De deelnemers werd gevraagd om snel droge kleding aan te trekken en vervolgens naar het terras te komen. Door de voorzitter van het WAC, Wim Theuws, werden hier de t-shirts uitgereikt aan de tien grootste survivaltalenten. De tien survivaltalenten in willekeurige volgorde zijn geworden;

- Femke v.d. Berg, Fortunaweg 7, Landhorst, 11 jaar.
- Thom Baltussen, Broeksteen 2, Wanroij, 11 jaar.
- Anke v.d. Broek, Hank 50A, Wanroij, 11 jaar.
- Roy v.d. Bolt, Zoetendaal 1, Wanroij, 10 jaar.
- Kim van Wetten, Kerkstraat 24, Landhorst, 15 jaar.
- Lars Wintjes, De Quayweg 49, Landhorst, 13 jaar.
- Iris Vloet, Bus 7, Wanroij, 14 jaar.
- Leon v.d. Broek, Peelstraat 21, Wanroij, 14 jaar.
- Anouk van Roosmalen uit Landhorst, 12 jaar.
- Marco van Rooy, Vlasakker 18, Wanroij, 13 jaar.

Allemaal van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs. Al met al een zeer geslaagde dag, ondanks het dreigende onweer.

4.1.5. Kindervoorstelling 'Koning Knorrepot gaat trouwen'

Eindelijk was het dan zo ver. Op woensdag 22 september werd de bruiloft van koning Knorrepot massaal bezocht door heel veel enthousiaste kinderen van groep 1 tot en met 4 uit Wanroij en Landhorst.

Maar... met wie zou koning Knorrepot nu gaan trouwen? Koning Knorrepot kon geen koningin

vinden die net als zijn werkster heerlijke voetenbadjes klaar kon maken en verrukkelijke spekjes voor hem klaarzette. De eerste die graag met de koning wilde trouwen, knipte de vlaggenlijn door in plaats van 'het lintje'. Het voetenbad was ijs- en ijskoud, ook kon zij geen koninklijke buiging maken, en de kus... was waardeloos. De tweede was een prachtige prinses. Zij had alles wat het hart van de koning begeerde. Zij was





de... aanstaande koningin. Hij wist het zeker. Ze waren zo gelukkig en zouden de volgende dag trouwen, maar... dan moest de koning nog wel aan zijn 'dikke' buik werken, en mocht hij absoluut geen 'spekjes' meer eten. De koning was zo ontzettend verdrietig en beklaagde zich bij zijn werkster. Ze konden samen zo goed met elkaar opschieten, dat ze op het idee kwamen om met elkaar te trouwen. De koning mocht heel veel spekjes eten, hij kreeg altijd overheerlijke voetenbadjes en de werkster had snel geleerd hoe ze lintjes door moest knippen, en koninklijk moest buigen. Maar... de kus... ja, die beviel de koning ook heel goed.

Dus barstte het feest los. Alle genodigden genoten van het koninklijk bal. Er was een 'overvloed' van drank en chips. Het bal ging tot in de late middaguurtjes door, en iedereen ging met een voldaan gevoel naar huis. Waar ze thuis nog konden nagenieten van de heerlijke spek van de koning.



4.1.6. 12-Uurs Marathon

Wanroij

Woensdag 28 december 2010 was het dan zover, de 12-uurs Marathon, de laatste WAC 50 activiteit. De dag dat zo'n 60 kinderen uit Wanroij de uitdaging durfden aan te gaan. En het is gelukt!

's Morgens om 09.00 uur waren de eerste kinderen aanwezig in 't Wapen van

Wanroij' om hun spullen neer te zetten en zich te installeren zodat ze op tijd klaar waren om aan de marathon te kunnen beginnen. Er werd van alles naar binnen gebracht: bakken vol met Lego, kisten vol met verkleedkleding, een oven en wafelijzer om lekkernijen in te bakken, dozen vol met kaart- en gezelschapsspelletjes, knutsel-spullen, tekengerei, spelcomputers en nog veel meer. Om 10.00 uur werd het start-



sein gegeven en konden de kinderen aan de uitdaging beginnen. Twaalf uur lang met je zelf meegebrachte spullen of speelgoed spelen. En dat is natuurlijk een hele opgave. Omdat het belangrijk is dat je af en toe even rust neemt, kregen de kinderen per uur vijf minuten pauze. Deze vijf minuten mochten ze ook opsparen zodat ze na twee uur tien



minuten pauze hadden, of na drie uur een kwartier. En dat was ook wel nodig want de kinderen zijn heel intensief bezig geweest met hun activiteiten. De wafelbaksters hebben het zelfs heel druk gehad omdat ze een aantal grote bestellingen moesten bakken, waarvan ze een deel 's middags naar 'De Lookant' hebben gebracht zodat de bewoners daar ook van een lekker wafel konden genieten.

Om 15.30 uur was er voor de kinderen een wat langere onderbreking en konden ze genieten van een fantastische goochelshow! Het blijft toch fascinerend om te





zien hoe de goochelaar de trucs uitvoert en dat je er met je neus bovenop zit, maar toch niet kunt zien hoe het werkt. Voor de kinderen was dit een welkome act en hadden ze zich weer helemaal opgeladen om de laatste uren van de marathon te volbrengen.

Om 21.00 uur kregen we hoog bezoek om de kinderen nog een boost te geven om ook het laatste uur nog door te komen. Prins Paul d'n Twedde en Prinses Hanneke kwamen een kijkje nemen en hebben alle kinderen nog een hart onder de riem gestoken. Om 21.50 uur mochten alle kinderen hun speelgoed neerleggen en hebben we met z'n allen nog het 'Cowboys en indianenlied' gedanst én konden we gaan aftellen naar 22.00 uur. Dit hebben we gedaan met het liedje 'Nog 3, 2, 1 minuten voordat ik stop', waarbij alle kinderen in polonaise door de zaal gingen. Daarna was het dan echt 22.00 uur en hadden de kinderen de marathon volbracht. Uit handen van Prins Paul kregen alle kinderen daarom een medaille.





Ook waren en nog twee prijzen uit te reiken voor de fanatiekste marathondeelnemer en voor de meest originele activiteit. De meest fanatieke deelnemer van de dag was Thom Loeffen en de verkleeddames Renee Hendriks, Iris Vloet, Julia Verheijen en Lynn Martens kregen nog een prijsje voor de meest originele activiteit.

Omdat het een vermoeiende dag was geweest werd er daarna snel opgeruimd en konden de kinderen moe maar voldaan naar huis. En konden wij terugblikken op een superleuke dag!

Landhorst

Tegelijkertijd vond in Landhorst ook de 12-uurs marathon plaats. Negen kinderen uit Landhorst zijn twaalf uur lang met hun zelf gekozen uitdaging deze strijd aangegaan. En met succes. Alle kinderen hebben de twaalf uur vol gemaakt.



's Morgens om 10.00 uur werd door de presentatoren Japio en Jeltje deze marathon op 'spek'taculaire wijze geopend. Vol goede moed begonnen onze deelnemers aan hun uitdaging. Zo hadden we een afdeling muziek, en een stel meiden die aan het kamperen waren. Ook de Wii-spellen waren populair. Sven en Roy daagden het publiek uit om voor het goede doel een spelletje te spelen. Je kon ook zelf gebakken koekjes of cake kopen voor het goede doel bij Teun en Sanne. En of dat al niet genoeg was kon je bij Janneke en Femke je helemaal laten verwennen. We hebben menig ouders met een maskertje zien liggen genieten. En bijna alle kinderen kregen gekleurde haren en tattoos.



Alhoewel onze deelnemers verplichte pauzes hadden, waren de spelletjes van Japio en Jeltje een welkome afleiding. Ook bij de goochelaar die langs kwam konden de kinderen een beetje bijtanken. Al was





het wel een raadsel hoe hij de trucs allemaal voor elkaar kreeg. Hij kon zelfs onze Jeltje wegtoveren.

In de avond kwam er nog een mysteriegast het podium op. Wie zou dat nou kunnen zijn? De kinderen vuurden vragen op onze gast af en na een tijdje hadden ze in de gaten dat het Juffrouw Marjo van basisschool 'De Vlieger' was.

Tegen de klok van 22.00 uur kwamen Japio en Jeltje de marathon afsluiten. Door middel van een toneelstukje waarin ze eerst zelf de medailles wilden houden werden deze toch aan de kinderen uitgereikt. Na het liedje 'Nog 3, 2, 1 minuten voordat ik stop' kwamen er 100 ballonnen naar beneden gevallen en zoals het liedje ook zegt was onze koek daarna ook helemaal op.



4.2. Activiteitenkalender

Ook gedurende 2010 heeft het WAC weer een Activiteitenkalender voor Wanroij en Landhorst gepubliceerd. Wederom gebeurde dit in twee varianten, te weten een digitale versie op de website www.wac.nu en de wekelijkse agenda in het Wanroijs Nieuws.

Beide kalenders putten uit dezelfde bron, namelijk een online database op de WAC-website. Via deze website kunnen zowel gebruikers (verenigingen) als beheerders (commissie Activiteitenkalender en Drukkerij van den Broek) op een eenvoudige manier activiteiten aan de kalender toevoegen. De beheerders hebben tevens de mogelijkheid om vermeldingen in de database te wijzigen of te verwijderen.

4.3. Onderscheiding

Op zondag 28 februari werd tijdens de officiële opening van het jubileumjaar van Stichting Wanroijs Actie Comité een persoon bijzonder verrast: Janus van der Zanden. Terwijl hij op het podium stond om de jubileumexpositie te openen, onthulde hij een wel heel bijzonder fotopaneel. Hierop prijkte namelijk zijn eigen foto met het bijschrift "Gouden WAC Ster 2010". Wim Theuws, voorzitter van het WAC, had dan ook een grote verrassing voor Janus: vanwege zijn vele verdiensten voor de dorpsgemeenschappen van Wanroij en Landhorst kreeg hij de gouden 'WAC Ster' uitgereikt.



Janus 'de Post' was in 1960 een van de initiatiefnemers om het Wanroijs Actie Comité op te richten. Wat volgde was een zeer actieve carrière als bestuurlid van het WAC, waarbij 'De Bergen' voorop stond. Wanneer we kijken naar de hoeveelheid tijd dat de diverse WAC-leden in het recreatiepark hebben gestoken, dan vinden we Janus zeker in de top. Of het nu was als grote regelaar, sjouwer of stroper: als er iets gedaan moest worden was Janus altijd te vinden op 'De Bergen'.

Ook buiten 'De Bergen' was Janus altijd actief binnen het WAC. Van 1980 tot 1988 vervulde hij de rol van penningmeester van de stichting. Ook zagen we hem ieder jaar weer samen met Jan Ploegmakers met Sinterklaas rondrijden en was hij actief betrokken bij evenementen als de zeskamp en 'De Sterkste Man'. Daarnaast heeft hij vijftig jaar lang het archief van de stichting bijgehouden, waar het WAC nu nog steeds veel profijt van heeft.



In 1988 nam Janus afscheid als bestuurslid van Stichting WAC en Stichting 'De Bergen'. Vanwege zijn vele verdiensten werd hij benoemd tot erelid. In deze rol is Janus tot op heden nauw betrokken gebleven bij het WAC. Hij is dan ook de enige die dit jaar het vijftigjarig lidmaatschap mag vieren. En dat hij ook nog steeds actief betrokken is, blijkt wel uit het feit dat hij ter gelegenheid van het jubileum samen met Kees van der Riet een schitterende expositie heeft samengesteld. Ook nu nog pluist hij alles uit en regelt hij volop mee.

In aanwezigheid van zijn familie werd Janus met een schitterende speld en een mooie serenade van Muziekvereniging 'St. Jan' die zondag terecht in het zonnetje gezet. Janus proficiat, je hebt het verdiend!

4.4. Koninginnedag

Koninginnedag, 10.00 uur 's morgens. Grand café 't Raadhuis' en café-party-centrum 'Buitenlust' zijn klaar voor de start van de fietstocht, maar er is nog niemand te bekennen. Niet zo gek met dit weer: het is grijs, het waait hard en het dreigt ieder moment te gaan regenen. Na een klein kwartier melden zich toch de eerste deelnemers voor de inschrijving.

En dan stroomt het mooi vol: uiteindelijk schrijven er 350 personen in Wanroij en 100 personen in Landhorst zich in voor de fietstocht!

Dit jaar fietsten de deelnemers uit Wanroij en Landhorst dezelfde route, uitgezet door Willy Vloet, waarbij ze weer diverse leuke posten tegenkwamen. Gestart van-





uit Wanroij kwamen de fietsers allereerst hoog bezoek tegen op het Oost eind. In de schuur van Karel Vloet zaten toch zomaar Hare Majesteit Koningin Beatrix, Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima! Buurtvereniging 'De Beete're' had kosten noch moeite gespaard om de Oranjes naar Wanroij te halen. De Koningin nam voor iedereen uitgebreid de tijd en velen van hen werden verrast met een lintje. Natuurlijk was het Koninklijk gezelschap niet te beroerd om met iedereen op de foto te gaan.

Zoals gewoonlijk werd er ook weer aan de innerlijke mens gedacht. Bij boertel de



'Lampersehei' kreeg iedereen een heerlijke pannenkoek, gebakken door de meiden van de dansgarde van 'Het Paddenriek'. Iedereen werd erg gastvrij ontvangen door Mat en Miriam van den Broek, waar de kinderen even lekker konden spelen en de ouders genoten van een kopje koffie. In de Staatsbossen kwam men

vervolgens op de 'Liegbank' Frans Geurts en Has Pijnappels tegen, die nog even mooie herinneringen ophaalden aan 'Op zien Hollands'. Wie zong de originele Hollandse hit ook alweer en welk Landhorsts of Wanroijs talent coverde het?



Aangekomen in Landhorst konden de fietsers zich even uitleven met aardappelen.

Vereniging Peelbelang had hier het 'Pieperdartspel' staan. En wederom bleek het toch best lastig om goed te mikken! Het Oranjecomité Landhorst verzorgde hierna een post aan de Fortunaweg. Onder deskundige leiding konden de deelnemers hier het spannende spel 'Jenga' spelen. Via het terrein van 'De Bergen', waar men in het restaurant de expositie '50 jaar WAC' nog eens kon bekijken, fietste men vervolgens terug richting Wanroij.

De laatste post vonden de fietsers op de Kuilsendijk. Hier waren 'De Roetetoeters'



neergestreken met een erg origineel spel. In de 'beste kamer' zaten Eri-coom, Thijsoom, Bertusoom en Tinusoom te jokersen, terwijl het serviesgoed door het vertrek vloog! Terwijl de ooms rustig probeerden te kaarten, mochten de fietsers hier een paar ballen op het uitgestalde, oude serviesgoed gooien. En dat vonden zowel de kleinere als de grotere kinderen erg leuk! Ondertussen kon men even opwarmen met een lekker kopje soep, wat enorm welkom was met dit koude en natte weer.

Na de fietstocht werd het zowel bij 'Buitenlust' als in 't Raadhuis' nog erg gezellig. In Landhorst werd Piet Hendriks nog in het zonnetje gezet nadat hij zich 43 jaar lang heeft ingezet voor de Koninginnedagviering. Ondertussen werd

er in het 'Atrium' van 'De Lookant' fanatiek gekend door de senioren, die genoten van een mooie door de KBO georganiseerde middag.

4.5. Waanrode

Op Tweede Pinksterdag 24 mei 2010 vertrokken maar liefst drie touringcars en meer dan twintig motorrijders, een groep tourfietsers en menig auto naar het 150 kilometer verderop gelegen Belgische Waanrode. Het was inmiddels tien jaar geleden dat een laatste verbroedering tussen beide dorpen plaatsvond. Sinds de eerste ontmoeting in 1973 was het in het jaar 2000 dat Waanrode voor de tweede keer op bezoek kwam in Wanroij; het was bar slecht weer toen en het door het WAC opgestelde



programma moest toen danig worden aangepast.

Na 1977 en 1989 werd het dit jaar de derde keer dat Wanroij in België op bezoek was. Deze keer waren de weergoden ons beter gezind. Bij een temperatuur ruim boven de twintig graden lieten de inwoners van Waanrode hun bezoekers uit Wanroij genieten van de vele activiteiten in het doorgaans verlaten dorp in Vlaams-Brabant. De 35-jarige Culturele Dorpsraad van Waanrode had kosten nog moeite gespaard om een prachtige ontvangst voor te bereiden. Onze aanwezigheid werd zeer op prijs gesteld. Waanrode is een deelgemeente van het Vlaamse Kortenaeken zoals Wanroij bij Sint Anthonis hoort. Bij aankomst werden onze dorpsgenoten officieel opgewacht door het volledige College van Burgemeester en Schepenen van Kortenaeken.



Na het welkomstwoord door voorzitter Jan van der Velpen werd Wanroij toegespro-





ken door burgemeester Stefaan Devos. Hij hoopte samen met de schepenen in de nabije toekomst nog in staat te zijn om tijdens een tegenbezoek aan Wanroij ook ons dorp te leren kennen. Namens het gemeentebestuur van Kortenaken werd Wanroij verrast op koffie en een broodmaaltijd en kreeg de Wanroijse stuurgroep uit handen van de burgemeester een mand met producten uit de streek aangeboden.



Peter van Hout sprak uit dat de stuurgroep helaas niet in staat was gebleken om leden van het College van Burgemeester en Wethouders van Sint Anthonis te overreden om hierbij aanwezig te zijn. Een gemiste kans; momenten als deze dag, wanneer twee dorpen elkaar vinden in vriendschap, in sport en in cultuur, dragen bij aan gemeenschapszin en het in stand houden van cultureel erfgoed. Peter had ook een cadeau voor Waanrode. Een spiegel met dorpsgezichten van Wanroij aangeboden door Stichting WAC.



De middag werd gevuld met allerlei activiteiten.

Een dorpswandeling onder leiding van een gids langs bepalende monumenten in Waanrode en een bezoek aan de tentoonstelling in de dorpskerk. Speciaal hiervoor werd door het museum in Diest de historische monstrans in bruikleen gegeven. Deze monstrans die in het verre verleden door naamsverwisseling vanuit de Wanroijs kerk in Waanrode terecht kwam, is de aanleiding tot de contacten die de afgelopen veertig jaar hebben plaatsgevonden. En dit zijn er, ook op kleinere schaal dan de genoemde verbroederingen, tientallen geweest, zoals tussen de scholen en meerdere verenigingen van beide dorpen en op individueel niveau.

Op het zonovergoten sportterrein werden 's middags verschillende optredens en activiteiten ontplooid. In samenwerking met de Belgische collegavereniging verzorgde Landmans Eendracht het wipschieten. Het lukte zelfs iemand van LEW (de voorzitter Willy Hartjes) om de pluim van de staande wip te schieten en winnaar van de dag te worden. Volksdans was er door de volksdansgroep van de Bond van Ouderen, muziekvereniging 'St. Jan' verzorgde optredens en er was een show van een zestal buikdanseressen. Constantia en een elftal van grand café 't Raadhuis' zorgden voor enkele interlandwedstrijden. Leden van toneelvereniging 'Onderlinge Vriendschap' interviewden tijdens een straatact de vele bezoekers en de uitbater van grand café 't Raadhuis' Frans de Rooie Kastelein bracht een muzikale act. Aan het eind van de middag, tijdens de grote barbecue, mocht gezelligheidskoor 'Ége Wies' de dag afsluiten met een aantal liederen. De stemming zat er goed in en dat werd tijdens de terugreis gewoon voortgezet. Op naar een tegenbezoek van onze Belgische vrienden.



4.6. Kinder-Vakantie-Pretdagen

Op 31 augustus 2010 was het eindelijk weer zover, de KVP met als thema 'Holland' ging van start met een grandioze opening! We kregen namelijk ontzettend hoog bezoek. Prins Willem Alexander en Prinses Maxima kwamen met de gouden koets de KVP dagen 2010 officieel openen. Dit deden ze door het lint voor de tent door te knippen. Daarna



werden de vlaggen gehesen en werd het KVP-lied gezongen als start voor drie leuke dagen. De eerste dag stond in voornamelijk in het teken van het bouwen van het Hollandse dorp. Het was weer super om te zien dat de kinderen (met hulp van de ouders) in een mum van tijd een heel 'dorp' op kunnen zetten. Er is die eerste dag dan ook ontzettend hard gewerkt!











De tweede dag stond na het hijsen van de vlaggen en het zingen van het KVP-lied in het teken van het afbouwen van de hutten, maar ook de aankleding van de hutten is natuurlijk heel belangrijk. De kinderen zijn aan de slag gegaan met verf en andere materialen om de hutten nog mooier te maken. Ook hebben de kinderen allerlei spellen kunnen doen, kregen ze een lekker Hollands frietje bij de frietkraam en hebben ze een begin gemaakt aan de kaasdrager voor de enige echte 'kaasdragerrace'. 's Avonds konden alle ouders, broers, zusjes, opa's, oma's, ooms, tantes, buurtbewoners en andere belangstellenden de hutten komen bewonderen en was er voor hen ook nog de gelegenheid om een lekker frietje te nuttigen.



Op de derde en laatste dag van de KVP hebben de kinderen de gelegenheid gekregen zich helemaal uit te leven op de hutten. Het was erg leuk om te zien hoe de kinderen zich daarmee hebben kunnen vermaken. Op verschillende hutten kon je zelfs iets doen, zo kon je bijvoorbeeld een massage krijgen, een spelletje komen doen of kreeg je een heuse rondleiding. De kinderen hebben zich in ieder geval die dag weer prima vermaakt. De kinderen van groep 8 zijn tussen de middag gaan handboogschieten bij LEW en met de andere kinderen zijn we naar de



speelplaats van de Gerardus Majellaschool gegaan. Daar werd het spel Ren Je Rot gedaan en konden de kinderen met stoepkrijt de speelplaats van een leuk kleurtje voorzien. Daarna snel terug naar het KVP-terrein want het was alweer tijd om de hutten af te breken. Om dit op film vast te leggen werd er afgeteld van 3 naar 0, maar ondanks dat de kinderen

het bouwen ontzettend leuk vinden, vinden ze ook het afbreken helemaal geweldig. Voordat we bij 0 waren renden de kinderen al naar het terrein toe. 's Avonds hebben we op het crossbaantje een heuse 'kaasdragerrace' gehouden waarbij de kinderen met hun verdiende kaaspunten op de kaasdrager zo snel mogelijk het parcours af moesten leggen. De winnaars mochten nog een ereronde maken over het terrein in de gouden koets. Daarna was het dan echt tijd om het kampvuur aan te steken en daarmee was KVP 2010 ten einde.



4.7. WAC-dag

4.7.1 WAC-dag bestuursleden

Op 18 september 2010, de derde zaterdag in september, was het weer zover: de 'WAC-dag'. De WAC 50 commissie zou deze dag organiseren. Uiteraard vonden we dat dit ter ere van 50 jaar WAC wel een bijzonder tintje mocht hebben, dus werd besloten om deze keer een WAC-dag met een overnachting te organiseren, zodat iedereen een rustmoment had na al de drukke activiteiten.

Hoewel we het uiteraard lange tijd geheim hadden kunnen houden waar we naartoe gingen, bleek al snel duidelijk waar we naartoe gingen, temeer omdat de chauffeuse bij de eerste stop in Landhorst reeds had medegedeeld dat we naar Maastricht gingen.

We vertrokken om plusminus 9.00 uur met de bus naar Maastricht, waar we begonnen met de check-in in het Apple Park Hotel. Dit ging niet helemaal zoals het zou moeten gaan, omdat enkele mensen kamers kregen die nog niet verlaten waren door de vorige bezoekers en sommige kamers waren niet schoongemaakt na de laatste bezoekers. Uiteindelijk kwam dit na enkele verhuizingen toch nog goed.





Veel tijd was er niet want we moesten weer vertrekken om op tijd op de volgende bestemming te zijn. Dit was 'La Dolce Vespa', alwaar we per paar een Vespa uit mochten zoeken. Na enkele testritten, en wisselingen van bestuurder dan wel bijrijder, had uiteindelijk iedereen zijn plaats wel gevonden. Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind, en konden we vertrekken in een lange karavaan onder begeleiding van twee begeleiders vanuit het centrum van Maastricht .

Na een tijdje lekker doorhobbelen begonnen we toch wel enigszins het gebrek aan cafeïne te voelen, maar hoewel anders afgesproken moesten we daar toch nog even op wachten. Er was een fietsevenement in de omgeving van Maastricht en daardoor konden we niet de normale route volgen. We kregen een omleiding cadeau, met als gevolg dat we op een gegeven moment in België terecht kwamen. Het was





maar goed dat we niet aangehouden werden door de politie, want in België is een helm op een Vespa verplicht. Ondanks het gebrek aan koffie met vlaai mag gezegd worden dat de alternatieve route ons door een mooie omgeving leidde.

Uiteindelijk na een plaspauze en nog wat bestuurders- en rijderwisselingen kwamen we terecht bij een leuk restaurantje waar we een lunch aangeboden kregen. Sommige mensen moesten even aan het idee wennen dat er ook bloedworst met gebakken appeltjes op de tafel stond, maar dit bleek toch wel erg lekker te zijn. En ter afsluiting kwam daar, toen iedereen de buik vol had, de koffie met vlaai voor de dag.

Na deze tussenstop mochten we met zijn allen weer op de Vespa voor het vervolg van de route. Het was wederom een leuke route die uiteindelijk terechtkwam bij een oude Limburgse boerderij. Hier





woonde een Bourgondische Limburgse wijnboer, die zelf wijn maakte en het ontstaan van het bedrijf en het proces van de bereiding van wijn op een humoristische wijze uitlegde. Uiteraard kon hierbij het proeven van wijn niet achterwege blijven.

Na wat vertraging opgelopen te hebben gingen we weer op weg terug naar

de plaats waar we de Vespa's gehaald hadden. We moesten ze nog even aftanken bij het nabijgelegen tankstation, en daarna terug naar het verhuurbedrijf. Dit had niet iedereen goed begrepen, en... reed spontaan na het aftanken de verkeerde kant op. Gelukkig kwamen ze na een telefoontje en een achtervolging toch weer terug. Na deze leuke en goed verlopen Vesparit, werden we weer teruggebracht naar ons hotel, waar we ons konden opfrissen voor het eten.





Voor het vertrek naar het restaurant werden er nog enkele fotosessies van Mariet genomen... We hadden een gezellig en smakelijk diner en na wat discussies over ondertemperatuur op bepaalde plekken bij bepaalde dames, ging de club weer verder richting het Maastrichtse uitgaanscentrum. Zoals gebruikelijk in Maastricht was het er een drukte van jewelste, maar op een gegeven moment hadden we toch een plaatsje gevonden.

Afspraak was dat er elk uur een taxi zou komen om de mensen op te halen die naar huis wilden, zodat de groep langzaam steeds kleiner werd. Uiteindelijk kwamen we terecht bij 'In den ouden Vogelstruys', alwaar iedereen, inclusief Mariet, gezellig met de Limburgers meezone. Toen de muziek stopte en het licht aanging, moesten we op zoek naar een andere locatie, maar hier kregen we ook geen drinken meer. Ondertussen waren we Bert L. op onverklaarbare manier kwijtgeraakt, maar hij schijnt gespot te zijn.

De volgende dag was gelukkig iedereen, sommige wat fitter dan anderen, weer op het ontbijt aanwezig. Nadat we onze spullen gepakt hadden zijn we weer huiswaarts gekeerd, terugkijkend op een geslaagde WAC-dag.

4.7.2. WAC-uitstapje ereleden

Op 16 december 2010 zijn we 's ochtends gezamenlijk naar Eindhoven vertrokken om daar de studio's van Omroep Brabant te bezoeken. Na de welkome ontvangst met koffie en thee volgde de rondleiding door de diverse redacties en de radio- en TV-studio's. Enthousiast werd uitgebreid stilgestaan bij de diverse facetten van deze omroeporganisatie.



Op een aantal locaties waren er voor enkele vaste kijkers momenten van herkenning. Verder werd ons een blik gegund in de montagestudio's waar vele uren filmopnamen werden samengebracht tot enkele minuten uitzending. Het was een interessante en leerzame rondgang.

Rond de middag vertrokken we naar de Tongelresestraat in Eindhoven. Op de lo-





catie waar de gebroeders van Doorne ooit hun levenswerk zijn begonnen, is tegenwoordig het DAF-museum gevestigd. Door vele vrijwilligers, veelal oud werknemers, worden de DAF-voertuigen met zorg geconserveerd en tentoongesteld. Na de welgenoten lunch haalde de gepassioneerde gids bij onze senioren vele herinneringen naar boven.

De rondgang langs de allereerste werkplaats (1928) tot en met de allernieuwste voertuigen werd afgewisseld met een film over de ontstaansgeschiedenis van dit Brabantse concern.

Door sneeuw overvallen werd de trip naar Uden op een sukkeldrafje volbracht. Het afsluitende diner bij Tante Pietje was als vanouds gezellig. Vele herinneringen aan met name het jubileumjaar 2010 werden afgewisseld met anekdotes uit de oude doos. Er werd met veel plezier teruggekeken op een bijzonder geslaagde dag.



4.8. Sinterklaas

Wat was het weer spannend, zondag 21 november 2010. Zou Sinterklaas ook dit jaar weer naar Landhorst en Wanroij komen? 's Morgens was Landhorst er helemaal klaar voor. Vol verwachting werd er aan De Quayweg gewacht door de kinderen, ouders en Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst. Na wat vrolijke sinterklaasliedjes was het



eindelijk zover: daar kwam de koets met Sinterklaas en een zevental Pieten de hoek om. In een grote stoet werden ze begeleid naar 'De Stek', waar de Sint en Pieten hartelijk ontvangen werden door Karel van der Velden, voorzitter van Vereniging Peelbelang. Na een welkomstwoordje door wethouder Jeroen Willems kon hier het feest beginnen.





Maar wat deed die Hoofdpiet toch raar! Na wat stotteren kwam het er eindelijk uit: de Hoofdpiet was verliefd! Op zich niet zo erg, maar nu wilde de Hoofdpiet volgend jaar in Spanje blijven. Ja, dan zou er een nieuwe Hoofdpiet moeten komen. Twee Pieten wilden dit wel, dus besloot Sinterklaas om er dan maar een wedstrijd van te maken. Met hulp van de kinderen en papa's en mama's werd er volop gezongen, gedanst, cadeautjes ingepakt en gestapeld. Bij de ene Piet ging het allemaal prima, maar bij het Vergeetpietje ging het allemaal mis... Het Pietje zong verkeerde liedjes, danste uit de maat en liet de pakjes vallen. Het was dus al gauw duidelijk wie er ging winnen. Maar omdat het Vergeetpietje nu zo verdrietig was, had Sinterklaas een goede oplossing. Na het benoemen van de nieuwe Hoofdpiet werd het Vergeetpietje benoemd tot zijn assistent! Iedereen was blij en het feest kon weer vrolijk verdergaan.

Sinterklaas had ook nog een speciale verrassing.





Omdat koetsier Herman Jordans na bijna twintig jaar de teugels over heeft gegeven aan zijn zoon, werd hij door de Sint verast met een mooie foto en bedankt voor de vele verdiensten. Voor de kinderen was er ook nog een verrassing: zij kregen nog allemaal een lekkere snoepzak, voordat na een feestelijke morgen de Sint 'De Stek' weer verliet.

's Middags was het de beurt aan Wanroij. Muziekvereniging 'St. Jan' stond al volop te spelen toen Sinterklaas en zijn Pieten aankwamen aan de Noordstraat. Aangekomen bij 't Wapen van Wanroij' werd de Sint namens het Wanroijs Actie Comité welkom geheten door Trudie Claassen. Wethouder Willy van Erp verwelkomde de Sint namens de gemeente Sint Anthonis. Terwijl het leerlingenorkest van 'St. Jan' voor een gezellige sfeer zorgde, maakten de Sint en Pieten, kinderen én papa's en mama's er ook hier





een dolle boel van. Na een gezellige middag lag er voor de kinderen nog een lekkere snoepzak klaar, terwijl Sinterklaas met een nieuwe Hoofdpiet weer vertrok uit Wanroij.

Afgelopen week heeft Sinterklaas nog een bezoek gebracht aan Wanroij en Landhorst. Op donderdag 2 december bezochten de Sint en vier Pieten de hele

dag basisschool 'De Hinkstap'. Na 's morgens alle klassen te hebben bezocht volgde er 's middags in de aula van de school nog een mooie voordracht van iedere groep. Vrijdag 3 december volgde Landhorst. De dag begon op peuterspeelzaal 'Dikkie Dik', waar Sinterklaas en twee Pieten te gast waren. Het bezoek ging vervolgens verder op basisschool 'De Vlieger', waar de Sint ook getrakteerd werd op een leuk programma.

4.9. Halloween

Op zondag 31 oktober 2010 was het weer even spannend in Wanroij, er werd een Halloweenfeestje georganiseerd met kaarsjesticht in het donker. De spookjes en griezels werden in zorgcentrum 'De Lookant' verwacht met hun ouders en door middel van een sleutel konden ze de geheime deur door, het was een mooi schouwspel voor de ouderen die in het zorgcentrum wonen.



Het programma werd geopend met een spookdans door de streefdancegroep uit Wanroij. De aankleding en verlichting in het 'Atrium' droegen er toe bij dat de sfeer verhoogd werd en met zoveel kleine spookjes en eng uitzierende gasten werd het een





echte Halloween. De kinderen kregen popcorn en konden deelnemen aan verschillende activiteiten zoals heksenwratten maken en een bezemstelenrace.

En eindelijk werd het donker... en mochten de eerste vleermuizen, griezels en spoken vertrekken voor een tocht langs de kaarsjes, spannend want

onder weg kwam iedereen nog vreemde gasten tegen en sommigen maakten wel heel enge geluiden. De leden van het jeugdtoneel waren erg gesteld op gasten onderweg en hadden hun uiterste best gedaan om er zo eng mogelijk uit te zien. Tijdens de tocht kregen alle Halloweengasten nog een duivelsdrankje en maakten ze van alles mee.

Bij terugkomst in het 'Atrium' kwamen er spannende verhalen naar elkaar en de



mooiste Lord en Lady Halloween werden gekozen door enkele bewoners van 'De Lookant'. Het was een spannende Halloween, maar of de meeste kinderen meteen konden slapen toen ze thuis kwamen...?



In Landhorst had het een dag eerder al gegriezeld en gespookt. In samenwerking met 'De Karekieten' werd hier op zaterdag 30 oktober ook weer een geslaagde Halloweenocht georganiseerd. Startpunt was 'De Stek', waar de kinderen helemaal in stijl ontvangen werden. Niet alleen de ingang van het gebouw was prachtig versierd, ook de organisatie. Brrrr... wat waren ze allemaal eng geschminkt, die mensen van 'De Karekieten' en het WAC.

Nadat het donker was geworden kon ook hier de tocht beginnen. Met lampion-



nen en trommels struinden de spookjes door Landhorst, waar ineens overal allerlei enge figuren opdoken. Gelukkig maar dat deze griezels ook overal een spelletje, een glaasje drinken of een snoepje hadden. Er werden zelfs nog marshmallows geroosterd boven de vuurkorven. Bij terugkomst bij 'De Stek' was er voor iedereen nog een lekkere zak popcorn, waarmee nog even bijgekomen kon worden van de schrik.

4.10. Kerstattentie

Als een van de laatste activiteiten van het drukke jubileumjaar heeft het Wanroijs Actie Comité in december 2010 haar ereleden verblijd met een prachtig Kerstpakket, wat zeer gewaardeerd werd.



5. Vaststelling

Aldus werd vastgesteld te Wanroij tijdens de Algemene Vergadering van Stichting Wanroijs Actie Comité op 6 juni 2011,

de secretaris,
Theo Nooijen

de voorzitter,
Wim Theuws

